

Kerknieuws

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer

51^e jaargang nr. 4, 16 maart 2024



VOORJAARSLICHT

Ik verneem na lange nachten
het eerste fluisteren van het licht.
De natuur verhuult haar aangezicht.
Voorzichtig werken grote machten.

Voorjaarslicht is tijdig voorbericht.

Straks zal met lucide luister
de zon door het kosmisch duister
uitbundig schenken warmte en licht.

De chaos van de levenskrachten
zal zich ordenen tot harmonie
als de opmaat van de melodie
der goddelijke gedachten.

(uit Open en gedichten)

Colofon

Inhoud

De gemeente komt bijeen op:	2
Bij de diensten	4
Pastoraat	5
College van kerkrentmeesters	8
Agenda.....	9
Ring Zaanstreek	9
Uit de buurt.....	10
Contact	12

Colofon

Het volgende nummer van Kerknieuws
verschijnt op: 26 april 2024.

Wij verzoeken u vriendelijk uw kopij
uiterlijk in te leveren op 20 april 2024.

Via kerknieuws@pknwormerveer.nl

Met vriendelijke groeten,
De redactie

De gemeente komt bijeen op:

Zondag:	17 maart	10:00 uur ds. H. Allewijn
Organist:	Gert Hartog	1 ^e collecte: de Herberg
Koster:	Han Eelman	2 ^e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten
Zondag:	24 maart	10:00 uur pastor K. Timmer Palmzondag / Cantorij
Organist:	NNB	1 ^e collecte: Amnesty International
Koster:	Han Eelman	2 ^e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten
Zondag:	28 maart	19:30 ds. P. Nijssen Witte donderdag/avondmaal
Organist:	Wouter Feenstra	1 ^e collecte: Diaconie
Koster:	John Vooren	2 ^e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten
Zondag:	29 maart	19:30 ds. G. van Reeuwijk Goede vrijdag
Organist:	Jacob Wakker	1 ^e collecte: -
Koster:	John Voren	2 ^e collecte: -
Zondag:	30 maart	22:00 ds. B. Vijfvinkel Stille zaterdag in Wormer
Zondag:	31 maart	10:00 ds. C. Boon Pasen
Organist:	Ron Paeper	1 ^e collecte: Werelddiaconaat Colombia
Koster:	Eddie Zwart	2 ^e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten
Zondag:	7 april	10:00 ds. S. Visser Gezamenlijke dienst in JISP
Organist:	Klaas Arend Booi	1 ^e collecte: MAF
Koster:	Irene Hooij	2 ^e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten
Zondag:	14 april	10:00 uur ds. C. Ravensbergen
Organist:	Gert Hartog	1 ^e collecte: Youth for Christ
Koster:	Irene Hooij	2 ^e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten
Zondag:	14 april	14:30 uur ds. W Klouwen en ds. J Mulder
Organist:	NNB	1 ^e collecte: NNB
Koster:	Irene Hooij	2 ^e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten
Zondag:	21 april	10:00 uur ds. J. Mulder

Zondag:	21 april	10:00 uur ds. Johan Mulder
Organist:	Wouter Feenstra	1 ^e collecte: Bartimeus fonds
Koster:	Han Eelman	2 ^e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten
Zondag:	28 april	10:00 pastor P. Meijer
Organist:	NNB	1 ^e collecte: Diaconie
Koster:	John Vooren	2 ^e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten

Kerkdiensten samen met mensen met een verstandelijke beperking

21 april bij de Lutherse gemeente, Vinkenstraat 34 te Zaandam. Aanvang 10:30 uur.

Oproep

Gezocht iemand die de werkgroep kerkdiensten verstandelijk beperkten kan komen versterken.

Eén van de huidige medewerkers van de werkgroep heeft na jarenlange inzet aangegeven dit jaar te willen stoppen, en dat is heel erg gegund. Betekent wel dat men naarstig op zoek is naar vervanging. Het gaat om 8 à 10 diensten per jaar verdeeld over de gehele Zaanstreek (in de zomermaanden zijn er geen diensten). Beknopt ziet het takenpakket er als volgt uit (uiteraard worden deze taken in de groep verdeeld):

- Contact met de voorganger voor het opzetten van de dienst.
- In wissel aanwezig bij de voorbespreking met deelnemers en voorganger op donderdagavonden voorafgaande aan de zondagse viering.
- Contact van de chauffeurs met de deelnemers bij het halen en brengen en begeleiden tijdens de zondagse viering. Dit zijn vaak mooie ontmoetingen.

Een vrijwilliger schrijft: Uit ervaring mag ik zeggen dat de hele groep (deelnemers, werkgroep, chauffeurs, administratie) heel hecht is en elkaar zeer lief heeft. Werkzaam zijn in deze groep voelt als een warme deken en geeft heel veel voldoening. Ik kan het u van harte aanbevelen.

Heeft uzelf belangstelling of weet u iemand die hier geschikt voor is en wellicht de tijd heeft om 'in te stappen', laat mij dit dan weten, per e-mail:

Aafke Boerma, e-mail aafkeenhans01@gmail.com

Bij de diensten

Toelichting op diaconale collecten

17 maart: De Herberg

De Herberg is een pastoraal diaconaal centrum in Oosterbeek. Zij wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die even afstand willen nemen van hun woon/werk situatie en zich willen bezinnen op levensvragen. De Herberg is in samenwerking met de Generale Diaconale Raad van de toenmalige NH Kerk en 300 diaconieën geopend in 1993. Sindsdien wordt de Herberg door veel meer diaconieën gesteund, afkomstig uit de breedte van kerkelijk Nederland.

24 maart: Amnesty International

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf, na een oneerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Met onze bijdrage kan Amnesty International meer onderzoek doen, meer acties voeren en meer mensen redden. Onze steun geeft mensen vrijheid!

28 maart, Witte Donderdag: Diaconie

Vanavond wordt er gecollecteerd voor de diaconie. Met het bijeengebrachte geld kan de diaconie mensen ver weg en dichtbij, geldelijk ondersteunen. Dit kan structureel gebeuren, maar ook in noodsituaties als gevolg van bijvoorbeeld een natuurramp.

29 maart, Goede Vrijdag

30 maart, Stille Zaterdag

31 maart, Pasen: Werelddiaconaat, Colombia

Kansarme jongeren opleiden voor horeca in Colombia. In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar.

7 april, kerkdienst in Jisp: MAF

Dit jaar brengen we geld bijeen voor een nieuw vliegtuig voor MAF, dat zal vliegen in Madagaskar. In Madagaskar kunnen de inwoners hun bestemmingen via de weg nauwelijks bereiken, het vliegtuig biedt uitkomst. Daarnaast vliegt MAF een grote verscheidenheid aan organisaties die gezondheidszorg en zendingsactiviteiten door het hele land mogelijk maken.

14 april: Youth for Christ

Nederlandse jongeren behoren tot de gelukkigste ter wereld. Toch blijkt uit tal van onderzoeken (2022) dat jongeren in Nederland juist nog nooit zo ongelukkig waren als nu. Ze kampen met eenzaamheid, depressie en verslaving, en ook zelfmoord komt veel voor. Veel jongeren hebben het gevoel dat ze nergens bij horen, voelen de druk van social media, hebben een gebroken of instabiele thuissituatie of hebben te maken met huiselijk- of seksueel geweld. Dat raakt de medewerkers van Youth for Christ diep in het hart.

Youth for Christ gaat voor jongeren. Zij zoeken jongeren op, gedreven door Gods liefde. Ze bieden hen een plek waar ze veilig en geliefd zijn, bieden hen een luisterend oor en geven hen hoop en perspectief voor de toekomst. Zij zijn waar deze jongeren zijn en werken niet incidenteel, maar vanuit relatie. Daarbij hebben ze speciale aandacht voor jongeren in een kwetsbare situatie. Dat is dringend nodig, meer dan ooit.

21 april: Bartiméus Fonds

Het Bartiméus Fonds haalt alles uit de kast om mogelijk te maken dat mensen die slechtziend of blind zijn voluit kunnen meedoen in de samenleving. Zij doen aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. Hun professionals begeleiden en adviseren door het hele land. En Bartiméus heeft eigen scholen, woonvoorzieningen en verschillende vormen van dagbesteding.

Pastoraat

Van de Voorzitter

Wel en wee

Een bewogen maand hebben we achter de rug. De gemeenteavond van 29 februari is bijzonder goed verlopen. De opkomst was heel goed. Johan en Ineke zijn warm onthaald. Ook van Wormer waren diverse gemeenteleden aanwezig. Ds. Bart Vijfvinkel was ook gekomen, want hij wordt wel de directe collega van Johan. Ds. Hans de Waal was als consulent aanwezig. De beroepingscommissie was bijna compleet. Zij kregen als eerste het woord en Mariëtte Faber zette duidelijk uiteen welk pad de commissie had bewandeld.

De kerkenraad was erg blij met de werkzaamheden die zij hadden verricht. Zij hebben dan ook unaniem het voorstel overgenomen. Hans de Waal vertelde dat alles ordelijk en zo het hoorde was verlopen. Bart vertelde dat hij blij was dat hij nu een collega heeft met wie hij samen met de kerkenraden het fusieproces kunnen bewerkstelligen. Daarna kreeg u als gemeenteleden de kans om uw stem uit te brengen. Helaas mocht de jongste aanwezige nog geen stem uit brengen. Dat vond ik erg lastig om te zeggen. Heeft zo'n jong gemeentelid de moeite genomen om naar een gemeenteavond te komen en dan mag ze niet meestemmen. Het gaf mij een onplezierig gevoel dat te



zeggen. Gelukkig heeft ze haar vragen kunnen stellen en daar is serieus op gereageerd. Na het tellen van de stemmen werd duidelijk dat de mening van de gemeente unaniem was om Johan te beroepen. Tijdens de vergadering hebben wij de beroepingsbrief overhandigd en Johan heeft staande de vergadering meteen het beroep aangenomen. Gemeente van Wormerveer, wij hebben een nieuwe predikant. Dat is een zegen want in menig gemeente in Noord Holland is het heel erg moeilijk om een nieuwe predikant te krijgen.

Zondag 14 april wordt de bevestigings- en intrededienst gehouden. Met een toegevoegde dienst gaat het 's middags om half 3 plaatsvinden. U hoort daar later via KerkPlus nader informatie over.

In de ochtenddienst van 14 april gaat onze oud-predikant ds. Christaan Ravensbergen voor. En een nog vroegere oud-predikant gaat in de middagdienst voor. Dat is ds. Wouter Klouwen, hij doet de bevestiging.

Na afloop van de feestelijk dienst wordt u allemaal uitgenodigd om in de Kosterij de nieuwe dominee te feliciteren en een hapje en drankje te nuttigen.

Het belangrijkste feest in de kerk is dan al geweest. Het Paasfeest is al op 31 maart. De kindernevendienst is druk doende geweest om aan de kinderen uit te leggen wat het Paasfeest en de tijd daaraan vooraf, voor de kerk betekent. Het thema samen delen was geweldig. We begonnen in de dienst van 10 maart met twee handen te geven en dat vermenigvuldigde heel snel door de kerk. Mensen gingen staan om handen te schudden. Ze lachten naar elkaar. Wat een goed begin van de dienst. Later vierden we het Heilig Avondmaal. Het paste zo mooi op elkaar aan. In de Kosterij kregen we ook nog wat lekkers bij de koffie. De cupcakes waren zelf gebakken door de leiding, misschien wel met behulp van de kinderen van de KND, maar versierd werden ze zeker door de kinderen. De opbrengst was voor MAF. Delen is eigenlijk heel erg fijn. Je wordt er blij van en iedereen heeft genoeg.

Er is genoten van de passieavond georganiseerd door Bart Vijfvinkel en Ineke Jansen.

Sieben letzten Worte van Joseph Haydn werd ten gehore gebracht. We luisterden naar de cd die opgenomen was maar ook live op de piano en orgel door Harma Beenes. Bart vertelde wat de theologie te zeggen had over Jezus laatste woorden en de achtergrond en de betekenis daarvan. Haydn gaf muzikaal uitdrukking aan de teksten. Goed om te horen en fijne avond. Op weg naar Pasen.

Wil Renaud- van der Zwaag, Voorzitter

Overpeinzingen van een aardebestormer...

Geloven doe je in de kerk. Dat kan men op twee manieren opvatten. In de eerste plaats kun je geloven in de kerk, in wat daar te zien en te beluisteren is. Zo kun je geloven dat de voorganger een oprecht en bevlogen mens is. Je kunt geloven in wat zij of hij te bidden en te vertellen heeft. En je kunt geloven in de bijbel van kaft tot kaft, van Genesis tot Openbaringen aan toe.

Maar geloven in de kerk kunnen we ook plaatselijk opvatten. Zo van “kan of moet ik alleen maar binnen in de kerk geloven en daarbuiten niet? “ Wat merkwaardig toch: je geloof achterlaten in de kerk om thuis of op straat of op je werk zonder geloof verder te leven? Slechts maximaal één uur per week verblijft men in de kerk om te geloven en de rest van de week gebeurt gewoon buiten de muren van de kerk. Weet u, wat er buiten de muren van de kerk te geloven valt, is ongelofelijk veel. Te veel om op te noemen. Wat onze eigen ogen en oren daar zien en horen is al veel om nog maar te zwijgen over wat de media voor ons zien en horen.

Beste lezeressen en lezers, zonder geloof vaart niemand wel. Want de basis van geloven bestaat uit zekerheid, vertrouwen, verwondering en soms ook uit twijfel. Kerkelijk of niet kerkelijk, niemand kan zonder die ingrediënten leven. Zekerheid, bestaanszekerheid is een basisbehoefte, vertrouwen ook. Vertrouwen in onszelf, in onze medemens of vertrouwen in God, om het maar bij het kerkelijk erf te houden. En wat dacht u van verwondering? We mogen ons verwonderen over de heelheid van

de schepping en over de manier hoe wij als mensen met die schepping omgaan. Heus, er valt enorm veel te verwonderen over de wereld om ons heen. Over een hemel vol met sterren en over een aarde die bevolkt is met boom en plant, met dier en mens. Dat is veel, ongelofelijk veel. Een aarde met haar wel en wee, het is als het ware een gespreid bedje voor ieder die geboren wordt.

Maar twijfel is ook een goed medicijn om te geloven. Ieder mens twijfelt wel eens over wat hij ziet en hoort. Twijfel roept alleen maar vragen op en dat stemt tot nadenken. Ik heb het u wel meer gezegd: er is verschil tussen school en kerk. In alle eenvoud: op school leer je antwoord geven op gestelde vragen en wanneer je voldoende antwoorden weet dan krijg je een diploma. In de kerk werkt het anders. Daar krijg je nooit een diploma. Zelfs niet als men levenslang alle preken van dominees en pastores gehoord heeft. Je gaat vaak genoeg met meer vragen naar huis dan dat je antwoorden gekregen hebt. Dat is gewoon goed om over na te denken of om er met anderen over te praten. Van vragen wordt men wijs, zo is het nog altijd.

Maar helaas, zekerheid en vertrouwen zijn in onze dagen schaarse goederen geworden vanwege klimaatveranderingen, politieke ontwikkelingen, grensoverschrijdend gedrag, etc. We horen er alle dagen over. Wat is nog zeker? Wie kan ik toch vertrouwen? Dat zijn de vragen van onze dagen...

Weet u, ik weet het zeker, zonder geloof vaart niemand wel!

Geloven doe je in de kerk. Prima voor de mensen die de kerk regelmatig van binnen zien en horen. Maar daarbuiten? Laten we toch ook geloven in daarbuiten. Want daar gebeurt verreweg het grootste deel van ons leven. Met hand en verstand kunnen we veel, zóveel dat we de wereldse problemen de baas kunnen. Als iedereen zijn grote steen of kleine steentje maar bij wil dragen. De veertigdagentijd is er bij uitstek geschikt voor: vasten, samen consuminderen. Zo mogelijk niet alleen 40 dagen lang, maar liefst 365 dagen per jaar lang. Als dat gebeurt, dan zal ons geloof ons zeggen dat er voor eeuwig ieder jaar Pasen gevierd kan worden. U allen gezegende dagen toegewenst, met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon

Gefeliciteerd

28 mrt	mw. J.H. Bakker-Nijland	29 mrt	mw. C.E. Beernink
17 apr	dh. J.A. Howeler	19 apr	mw. N.G. van Ruiswijk-Benamins
25 apr	mw. J. Visser-Tukker		

Zilveren bruidspaar

Op 9 april 2024 zijn dh. A. de Witte en mw. W.M.H. de Witte-Messe-maker, 25 jaar getrouwd.

College van kerkrentmeesters

Opbrengst collecten

Beste gemeenteleden,

Hieronder vindt u de collectetelling over januari en februari.

We willen u allemaal heel hartelijk bedanken voor de mooie giften die we hebben ontvangen!

Met vriendelijke groet,

Martijn Bakker en Arine Jobse

Datum	Bestemd voor	Totaal
7 januari	Voedselbank	309,40
	Kerkelijke activiteiten	115,90
14 januari	Timon	283,15
	Kerkelijke activiteiten	148,50
21 januari	Leger des heils	215,30
	Kerkelijke activiteiten	104,00
28 januari	Lepra stichting	197,95
	Kerkelijke activiteiten	127,05
4 februari	MAF	424,80
	Kerkelijke activiteiten	229,30
11 februari	Red een kind	209,00
	Kerkelijke activiteiten	196,60
18 februari	De Bron	162,00
	Kerkelijke activiteiten	135,80
25 februari	Omzien naar gevangenen	233,85
	Kerkelijke activiteiten	190,05
3 maart	MAF	368,15
	Kerkelijke activiteiten	103,65
	Koffiepot	60,10
	Bloemenpot	88,10

Kerkelijke stand 16-03-2024

Er zijn geen mutaties deze periode

Agenda

Wanneer	Tijd	Wat
Iedere Woensdag	10:00	De Nieuwe Steeg
18 mrt	19:30	Cantorij
25 mrt	13:30	Vrouwengespreksgroep
	19:30	Cantorij
6 apr		Rommelmarkt
8 apr	19:30	Cantorij
9 apr	20:00	Zangavond Huub Oosterhuis
15 apr	19:30	Cantorij
18 apr	19:30	Werkgroep “mensen met een verst. Beperking”
22 apr	19:30	Cantorij
29 apr	19:30	Cantorij

Ring Zaanstreek

Overleg van de Ring Zaanstreek

Op dinsdag 5 maart jl. kwamen vertegenwoordigers van de kerkenraden van de protestantse gemeenten in de ring Zaanstreek bij elkaar in de Oude Kosterij, achter de protestantse kerk aan het Noordeinde in Wormerveer.

Tot deze “ring” behoren de protestantse gemeenten te Krommenie, Wormer-Jisp, Wormerveer, Assendelft, Westzaan, Zaandam, Oostzaan en de Ontmoeting te Zaandijk en de Kogerkerk in Koog aan de Zaan. Dat zijn op dit moment in totaal 9, maar dit aantal zal lager worden doordat enkele gemeenten samen zullen gaan met een buurgemeente.

Dit overleg vindt tegenwoordig 2 keer per jaar plaats, meestal in maart en september. Naast dit overleg ontmoeten ook de predikanten van deze gemeenten elkaar (in hun werkoverleg). Ook diakenen en kerkrentmeesters van deze gemeenten treffen elkaar van tijd tot tijd.

Wat kwam er zoal aan de orde die avond?

Er werd een rondje langs de gemeenten gemaakt: een predikant vertelde over zijn afscheid in september a.s. , in Wormerveer zal binnenkort een nieuwe predikant intrede doen. In Zaandam duurt de vacature nog voort en in Oostzaan vinden verschillende activiteiten plaats in het kader van het “pionieren”.

Van alle kerkenraden waren vertegenwoordigers aanwezig bij de zgn. Roadshow die de classis Noord-Holland organiseert in alle ringen van Noord-Holland. Voor de Zaanstreek was dit eind januari jl. in het Bartel Jacobscentrum naar de Grote Kerk van Oostzaan. De ontmoeting werd zeer op prijs gesteld. Het onderwerp van deze roadshow was “mogelijkheden voor samenwerking tussen gemeenten”. De presentatie was voor sommigen wel “stevige kost”.

Op 15 juni a.s. organiseert de classis Noord-Holland een inspiratiefestival voor alle gemeenten in de Protestantse Kerk in deze provincie. Dit vindt plaats in de Cultuurkoepel in Heiloo. Namens elke kerkenraad worden hier 3 afgevaardigden verwacht. Een eerdere editie, 2 jaar geleden, werd als bijzonder stimulerend ervaren.

De musical over “Protestanten in de Zaanstreek” door Kees Posthumus op vrijdag 9 februari jl. in de Kogerkerk was een succes.

Op zondag 26 mei a.s. - zondag na Pinksteren - vindt weer de “Zaanse Spirit”dienst plaats in de Oostzijderkerk. Over andere momenten voor een gezamenlijke ontmoeting van Zaanse kerkleden tijdens een kerkdienst, al dan niet in de openlucht, wordt nagedacht.

Het voorstel is gedaan om aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen (september a.s.) een gezamenlijk blad uit te geven met daarin een aantal pagina's per kerkgemeente en de activiteiten in ringverband in dat seizoen. De realisatie kan verlopen via “de zalige zalm”, dat is de uitgeverij van kerkbladen waarmee in Wormer, Oostzaan en Zaandam wordt gewerkt. Een klein groepje gaat dit uitwerken.

Ook ander wel (en wee) werd deze avond gedeeld. Op deze wijze zijn de Zaanse protestantse gemeenten met elkaar samen op weg. De volgende ontmoeting is afgesproken voor dinsdag 24 september a.s. in de Stolp naast de Kogerkerk.

Jaap Broekhuizen

Uit de buurt

Een (zang)avond met liederen en teksten van Huub Oosterhuis.

Op 9 april a.s. is het precies een jaar geleden dat Huub Oosterhuis overleed. Hij heeft ons veel nagelaten: prachtige teksten (gebeden, liedteksten, vertalingen, gedichten, beschouwingen, etc) die ons tonen hoe we in een post-christelijke samenleving kunnen leven met en vanuit de Schrift. Op deze avond zullen we stilstaan bij Oosterhuis' leven en theologie en zullen we bekende en minder bekende liederen horen en zingen, afgewisseld met gedichten en andere teksten van zijn hand. Na afloop is er een hapje en drankje en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.



Inleiding/voordracht:

ds. Sjaak Visser (Oostzaan/Jisp) en ds. Bart Vijfvinkel (Wormer)

M.m.v. Ike Wolters, orgel

Yvonne Guldenaar, alt

Henriëtte Bout, fluit

de Morgenstercantorij (Cantorij Protestantse Gemeente Wormerveer) o.l.v. Corrie van Gorp

Datum en tijd: woensdag 9 april 2024 om 20.00 uur.

Locatie: Protestantse Kerk, Noordeinde 20, Wormerveer

Bericht Lezing dinsdagavond 16 april 19.30 uur Vermaning Zaandam, Westzijde 82

Lezing '50 jaar Zaanstad, 1000 jaar kerken'

Door stadsarcheoloog Piet Kleij

Wanneer: dinsdag 16 april, 19.30 uur en inloop vanaf 19.15 uur

Waar: Vermaning Zaandam, Westzijde 82

Dit jaar bestaat Zaanstad 50 jaar. Een gelegenheid om de mooie Zaanstreek op verschillende momenten in het licht te zetten. Hart voor Zaanstad organiseert in het kader van 50 jaar Zaanstad



een boeiende lezing over '50 Jaar Zaanstad en 1000 jaar Kerken'. Stadsarcheoloog Piet Kleij zal in deze lezing ingaan over het ontstaan van de eerste kerken in de Zaanstreek en de verdere ontwikkeling hiervan. Een geschiedenis die meer dan 1000 jaar omvat.

De lezing vindt plaats in de Vermaning van Zaandam. Aanvang 19.30 uur en inloop vanaf 19.15 uur. Vrij entree.

Georganiseerd door 'Hart voor Zaanstad' dit is een samenwerkingsverband van verschillende voorgangers, kerken en geloofsgemeenschappen in Zaanstad.

Contact

Kerntaxi

Datum	Rijder
17 maart	Volker Renaud
24 maart	Ger en Aafke Bakker
31 maart	Ineke van den Berg
7 april	Irene Hooij
14 april ochtend	Eddie Zwart
14 april middag	Arine Jobse
21 april	Arine Jobse
28 april	Iep van Dongen
5 mei	Volker Renaud

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met een andere chauffeur. **Geen bericht inspreken!**

Enkele belangrijke adressen

Predikant	Vacant	
Voorz. Kerkenraad	Mw. W. Renaud- v.d. Zwaag	voorzitter@pknwormerveer.nl
Scriba Kerkenraad	Mw. I. Hooij	scriba@pknwormerveer.nl
Penningmeester	Dhr. M. Bakker	penningmeester@pknwormerveer.nl
Administrateur	Mw. I. Hooij	administrateur@pknwormerveer.nl
Coördinatie Pastoraat	Dhr. H. Boerma	pastoraat@pknwormerveer.nl
Diaconie	Mw. L. Peelen	diaconie@pknwormerveer.nl
Kerkelijk bureau	Mw. A. Jobse-Swart	kerkelijkbureau@pknwormerveer.nl
Kerk Nieuws		kerknieuws@pknwormerveer.nl
Huur Kerk/Kosterij	Dhr. H. Eelman	verhuur@pknwormerveer.nl
De Kosterij	Noordeinde 20 1521 PA Wormerveer	075-6408799
Bankrekening NL17 ING B0006181621 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wormerveer		
Bankrekening Diaconie NL 96 ING B0005157431 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer		
Collectefonds NL 50 ING B0003503536 t.n.v. Collectefonds Protestantse Gemeente te Wormerveer		