

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer



Gezamenlijke dienst

2 juni mei 2024, nr. 750

Hoeveel mensen heb je nodig voor een kerkdienst?

Als Jezus een dorp wil binnengaan komen er precies tien zieke mensen naar Hem toe. In de Joodse traditie is tien mensen precies genoeg om een volwaardige gebedsdienst te



houden. Ze bidden een Kyriegebed (Heer, heb medelijden met ons) en vragen Jezus om genezing. Maar hoewel ze met genoeg mensen zijn om het Kyriegebed te bidden, is het er maar één die terugkomt om het Gloria te zingen. Is dat toch genoeg?

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: ds. Pieter Pronk
Ambtsdragers: Wil Renaud
Mariëken Pronk
Lector: Esther Boot
Organist: Klaas Arend Booij

Gastvrouw: Cora Wester
Beeldbewerking: Jaap Andrea
Camerabediening: Henk Bakker
Koffie: Esther en Anton Boot
Koster: Eddie Zwart

Orde van dienst:

Zingen: lied 121: 1 en 2, lied 801: 1, 2 en 8, lied 793: 1 en 2

Schriftlezing: Lucas 17: 11-19

Zingen lied 836: 1 en 2

Verkondiging en orgelspel

Zingen: 816 geheel

Gebeden en collecte

Zingen lied 969: 1, 2 en 4

Zegen

Waarvoor wij geld geven: 1^e collecte: **MAF**



ondervoeding. Hulp is dus hard nodig!

Vandaag collecteren wij weer voor een nieuw vliegtuig voor MAF. Na 32 jaar trouwe dienst van het huidige toestel in Madagaskar, is een nieuw vliegtuig meer dan nodig. Met het nieuwe toestel kan MAF hulp en het Evangelie brengen naar de meest geïsoleerde gebieden van Madagaskar. Zeventig procent van de bijna 30 miljoen Malagassiërs leeft onder de armoedegrens. Het land staat al jaren in de top tien armste landen van de wereld en op plek vier als het gaat om



2^e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten



Diaconale collecte

NL 96 INGB 0005 1574 31
Diaconie Protestantse gemeente te
Wormerveer



Collecte Kerkelijke activiteiten

NL 17 INGB 0006 1816 21
Protestantse gemeente te Wormerveer

Geboren

Op 29 mei is Lauren Anna Catharina Mulder geboren. Zij is de kleindochter van onze predikant Johan en zijn vrouw Ineke. Van harte gefeliciteerd.



Onze zieken:



Dhr. Dik van Bergen ligt nog in Recura. Hij ligt op Kamer 431. Kon. Julianaplein 36, 1502 DV Zaandam

Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "**Laat eens wat van u horen**". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat **Hans Boerma tel: 6213893**. De bloemen van 19 mei zijn met een hartelijke groet gegaan naar

mevr. Hil Rovers-de Wit.

Komende dagen jarig:

Op 8 juni mevr. I..M.G. van Dongen-Pos.

Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Oppepper bloemen



Zou het niet mooi zijn om -misschien wel wekelijks- een tweede bos bloemen weg te geven, namens de PKN gemeente Wormer/Wormerveer? En dan niet aan een gemeentelid, maar juist aan iemand van buiten onze kerk? Misschien aan uw buurman die momenteel wel een steuntje in de rug kan gebruiken of aan dat nichtje die aan het herstellen is van zware chemokuren of de collega die in scheiding ligt. U kent vast wel iemand die een oppeppertje

kan gebruiken.

Als dat zo is, kunt u de naam en het adres van die persoon aan de leden van de diaconie Wormer/Wormerveer doorgeven. Zij zullen dan zorgen dat de bos bloemen namens onze kerk, bij de desbetreffende persoon wordt gebracht.

Vriendelijke groet namens de diaconieën, Huib, Jannie, Rina, Arine, Lummie, Renske en Roelof

Help!

Het college van kerkrentmeesters wil gaan klussen!!

Vrijdagmiddag 7 juni wil het college weer een aantal klussen oppakken, in en rondom onze kerk. Dit betreffen vooral schilder- en schoonmaakwerkzaamheden.

Hulp hierbij is van harte welkom. Daarom een oproep aan een ieder, die een kwast of verfroller kan hanteren of een poetsdoek weet te gebruiken, om ons op vrijdagmiddag 7 juni, van 13.30 tot 16.30 te komen helpen.

Wij hopen op vele helpende handen. Voor benodigdheden wordt gezorgd.



Zomerexcursie: Joods Historisch Museum, 26 juli 14.00 uur



Het leek ons –Johan Mulder en Bart Vijfvinkel- een goed en leuk idee om een `zomerexcursie` te organiseren. Een bezoek met rondleiding aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam.

De titel van de rondleiding is `400 jaar Joods leven`: In het Joods Museum neemt onze rondleider ons mee door 400 jaar Joodse cultuur, religie en geschiedenis. Van de komst van de eerste Joodse migranten in 1600 tot en met een Joodse bruiloft vandaag de dag. De rondleiding start met een kennismaking met het Joodse geloof. Wat doet een kapotte Thora in het museum? Via Joodse feestdagen, de HEMA en de Bijenkorf en typisch Joodse gebruiken, ontdek je hoe moderne Joden het jodendom beleven. We ontdekken met elkaar de rijke geschiedenis- en verzameling van het museum.

Opgave is noodzakelijk. Maximaal 14 deelnemers. Nadere informatie volgt na opgave.

Bij minder dan 10 deelnemers gaat deze uitnodiging ook naar andere kerken.

Opgave: bart.vijfvinkel@live.nl of mulder.pkn@gmail.com

Agenda:

Zondag (vandaag dus)	02 juni	20.00 uur	uitvoering oratorium De Doper Prot. te Kerk Assendelft
Zondag	02 juni	16:00 uur	Roze viering, Koger Vermaning, Lagendijk 34
Maandag	03 juni	13.30 uur	Gebedsgroep
Woensdag	05 juni	10.00 uur	Koffie drinken De Nieuwe Steeg in de Kosterij
Zondag	09 juni	10.00 uur	Dienst, voorganger ds. Johan Mulder, Muzikale medewerking door het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar:
kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud, tel: 075-6289104