

# KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer



## De Heer is waarlijk opgestaan

31 maart 2024, nr. 741

Er gloort hoop. We mogen het eerste licht van Christus in ons midden ontvangen. In onze overdenking worden verleden, heden en toekomst samengebracht. Wij leven in veranderende tijden. Niet alleen ons heden is in beweging, maar ook ons verleden en onze toekomst. We leggen ons oor te luister bij

wat er op die eerste paasdag nieuwe stijl gebeurde bij het lege graf. Alles is in beweging, maar één ding is zeker: "De Heer is waarlijk opgestaan" U allen alvast een goede dienst toegewenst, drs. H.J. Boon



### Medewerkers in deze dienst

Voorganger: drs. Co Boon  
Ambtsdragers: Hans Jobse  
Wallie Peelen  
Lector: Esther Boor  
Organist: Ron Paeper  
KN dienst: Eva Huberts

Gastvrouw:  
Beeldbewerking:  
Camerabediening:  
Koffie:  
Koster:

Linda van Eerde  
Martijn Bakker  
Han Eelman  
Roelof van Eerde  
Iep van Dongen  
Eddie Zwart

Muzikale medewerking van de Morgenstercantorij o.l.v. Corry van Gorp

### Orde van dienst:

**Binnenkomst Paaskaars onder het zingen van lied 594 Licht van Christus: 1x Solo en 1x gemeente (3x)**

Zingen: Lied 150a: 1, 2, 3 en 4, lied 630: 1, 2 en 4, Ere zij God de Zoon: 1, 2 en 3, lied 600 1 t/m 5

1<sup>e</sup> Schriftlezing: Johannes 20 : 1-10 zingen lied 352: 1, 5 en 7

2<sup>e</sup> schriftlezing: Johannes 20 : 11-18 zingen lied 605 1 t/m 5

Preek en orgelspel

Zingen: lied 604: 1, 2 en 3

Gebeden en collecte

Cantorij: He's my Saviour

Slotlied: lied 634: 1 en 2

Zegen

### Waarvoor wij geld geven: 1<sup>e</sup> collecte: **Werelddiaconaat, Colombia**



Kansarme jongeren opleiden voor horeca in Colombia. In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar.

**kerk  
in actie**

2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor de kerkelijke activiteiten in onze gemeente

## Diaconale collecte



NL 96 INGB 0005 1574 31  
Diaconie Protestantse gemeente te  
Wormerveer

## Collecte Kerkelijke activiteiten



NL 17 INGB 0006 1816 21  
Protestantse gemeente te Wormerveer

## Kindernevendienst

Pasen, 31 maart 2024 – Johannes 20:1-18

### Waar ben je?

Maria van Magdala ontdekt dat het graf leeg is. Ze vertelt het aan Petrus en een andere leerling, die meteen met haar meegaan. Als Maria weer alleen is, ontmoet ze Jezus. Ze denkt eerst dat het de tuinman is, maar als hij haar naam noemt antwoordt ze: Rabboeni! (Meester!) Jezus vertelt dat hij zal opstijgen naar de Vader.



## Onze zieken:



De heer Dik van Bergen is geopereerd maar moet nog ongeveer 6 weken in Recura verblijven voor herstel hij ligt op Kamer 431. Mevrouw Gré Biersteker-Broekhuizen is ook geopereerd en ligt ook in Recura voor herstel, zij ligt op kamer 527.

Hun adres is: Kon. Julianaplein 36, 1502 DV Zaandam

Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "**Laat eens wat van u horen**". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat **Hans Boerma tel: 6213893**. De bloemen van zondag 24 maart zijn met een hartelijke groet gegaan naar mevr. Dini Bont. De bloemen van Witte Donderdag zijn met een hartelijke groet naar de fam. Kieft- Scheffer gegaan.

## Komende dagen jarig:

Alle gemeenteleden die deze week jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

## Jubileum

Op 9 april zijn Hans en Erna de Witte 25 jaar getrouwd. Per abuis is in Kerknieuws de andere familie de Witte vermeld. Wij wensen hen een fijne dag samen met de kinderen, familie en vrienden.

## Gezamenlijke dienst met Worm/Jisp in Jisp

Tijdens de gezamenlijke dienst van 7 april in Jisp kunnen we niet werken met de QR code voor de collecte. Dus voor de collecte (**die bestemd is voor MAF**) graag geld meenemen. Of thuis alvast geld overmaken. Bij voorbaat dank, de Diaconie

## Een (zang)avond met liederen en teksten van Huub Oosterhuis.



Op 9 april a.s. is het precies een jaar geleden dat Huub Oosterhuis overleed.

Hij heeft ons veel nagelaten: prachtige teksten (gebeden, liedteksten, vertalingen, gedichten, beschouwingen, etc) die ons tonen hoe we in een post-christelijke samenleving kunnen leven met en vanuit de Schrift.

Op deze avond zullen we stilstaan bij Oosterhuis' leven en theologie en zullen we bekende en minder bekende liederen horen en zingen, afgewisseld met gedichten en andere teksten van zijn hand.

Na afloop is er een hapje en drankje en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

**Inleiding/voordracht:** ds. Sjaak Visser (Oostzaan/Jisp) en ds. Bart Vijfinkel (Wormer)

**M.m.v.:** Ike Wolters, orgel

Yvonne Guldenaar, alt

Henriëtte Bout, fluit

De Morgenstercantorij van de Protestantse Gemeente te Wormerveer

o.l.v. Corry van Gorp

**Datum en tijd:** dinsdag 9 april 2024 om 20.00 uur.

**Locatie:** Protestantse Kerk, Noordeinde 20, Wormerveer

## **Uitnodiging voor de intrededienst op 14 april 2024**

Vergeet niet pagina 4 te bekijken. Daar staat de uitnodiging.

**Agenda:**

<b>Woensdag</b>	03 april	10.00 uur	Koffie drinken De Nieuwe Steeg in de Kosterij
Zaterdag	06 april	09.00 uur	Rommelmarkt in en om de kerk
<b>Zondag</b>	07 april	10.00 uur	Gezamenlijke dienst met Wormer Jisp in Jisp <b>Voorganger ds. Sjaak Visser</b>



**Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar:**

**kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud, tel: 075-6289104**

## Rommelmarkt.

### Beste gemeenteleden,

Het is alweer bijna april en daarom is het weer bijna tijd voor de rommelmarkt. Volgende week gaat het gebeuren. De rommelmarkt wordt gehouden op:

Zaterdag 6 april a.s. van 9.00 – 13.00 uur

in en rondom de kerk.

We hopen dat het weer zal zijn als in voorgaande jaren. En natuurlijk, net als in voorgaande jaren hebben wij ook voor deze rommelmarkt uw hulp nodig!!

Wij kunnen gebruiken: alle gebruikte/ongebruikte spullen zoals: boeken, cd's, lp's, speelgoed, klein meubilair, brommers, fietsen, kleding en wat u nog meer kunt bedenken. Vooral spullen uit grootmoeders tijd zijn welkom. U kunt geen koelkasten, gasfornuizen en wasmachines inleveren. Voor het Rad van Avontuur, zijn ook weer veel artikelen nodig, vooral levensmiddelen en niet te vergeten zelfgebakken cakes, boterkoek, taart, etc. zijn welkom.

Heeft u niets te geven of te bakken dan kunt u altijd een gift storten op gironummer NL17INGB0006181 621 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wormerveer, o.v.v. rommelmarkt.

Wij hopen dat velen van u bereid zijn de goederen/artikelen zelf naar de kerk te brengen. Dat kan op woensdag 3 april en donderdag 4 april a.s. van 19.00 – 20.00 uur en eventueel na afspraak.

Wanneer u niet in staat bent de goederen/artikelen zelf te brengen, dan kunnen wij deze bij u ophalen. Dit kunt u aangeven door onderstaande strook in te vullen en in te leveren in de kerk of op één van onderstaande adressen.

Tineke Andrea Molletjesveer 1 621 18 95

Martijn Bakker Duijves Weer 15, Assendelft 640 06 99

Wilma de Witte Lijsterstraat 188 628 76 12

De stukken worden dan op woensdagmiddag of -avond 3 april a.s. (en eventueel na afspraak) bij u opgehaald. Wilt u ervoor zorgdragen dat alles klaar staat?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en graag tot ziens op de rommelmarkt

Met vriendelijke groet,

Martijn Bakker

Ondergetekende: .....(naam en adres)

heeft ..... stuks/dozen voor de rommelmarkt en wil deze graag opgehaald

hebben.....(handtekening)



De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Wormerveer nodigt u van harte uit voor de dienst waarin

## Proponent Johan Mulder

als predikant zal worden verbonden aan onze kerk.

Deze dienst vindt plaats op zondag 14 april 2024, aanvang 14:30 uur in de kerk aan het Noordeinde 20.

Voorganger is ds. Wouter Klouwen, predikant van de Pauluskerk in Baarn.

Tijdens de dienst is er crèche voor kinderen tot en met vier jaar. Ook is er kindernevendienst. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Johan Mulder persoonlijk te groeten in de Kosterij.

Wilt u Johan Mulder kort toespreken? Meld dit dan via: [scriba@pknwormerveer.nl](mailto:scriba@pknwormerveer.nl)



*Kerk aan het Noordeinde  
Noordeinde 20 (hoek Kerkstraat)  
1521 PA Wormerveer  
De Kosterij bevindt zich achter de kerk*